

Drie vragen aan ds. Huijser



„In Uw spoor” heet het nieuwste boek van ds. A. T. Huijser, predikant van de gereformeerde gemeente in Sliedrecht. Een boek waarin hij uitlegt wat de Tien Geboden betekenen

voor jongeren van vandaag. Op de omslag staan treinrails die in de verte verdwijnen. „Dat illustreert het spoor van Gods geboden. Denkend aan Psalm 119 zou je kunnen spreken van „het spoor der Godsvrucht.”

Waarom schreef u dit boek voor jongeren?

„Dat stond mij vanaf het begin voor ogen. Er komt veel op de jeugd af. Door dit boek proberen we naast hen te staan en hen te helpen bij alles waar ze voor komen te staan. Uitgeverij Den Hertog heeft opnames

van mijn catechismuspreken over de Tien Geboden in handen gekregen en kwam met de vraag of ze deze mocht bewerken en uitgeven. Ik kon me daar helemaal in vinden. Het zijn dus omgewerkte preken, met een spits naar onze jonge mensen.”

Hoe onderscheidt uw boek zich van andere boeken over de Tien Geboden?

„Eerlijk gezegd heb ik daar niet naar gekeken. Er is de laatste tijd best wel wat verschenen rond dit thema. Ik sluit niet uit dat er overeenkomsten zullen zijn. Maar iedereen heeft toch

weer zijn eigen toespitsing. Daar zal dan ook het onderscheid liggen.”

Waarom zouden jongeren „In Uw spoor” moeten lezen?

„Niet omdat het een boek van mij is, maar wel vanwege het thema. Gods geboden worden er in hun drievoudige functie uitgelegd. Als kenbron van de ellende, als tuchtmeester tot Christus en als regel der dankbaarheid. Het is dan ook mijn wens dat de Heilige Geest dit boek gebruikt om deze zaken in de harten van onze jongeren uit te werken.”